

Τα νέα του Στ' 2

Μάρτιος 2010

Πάσχα

Διαγωνισμός Διαφήμισης

Αινίγματα!

Παροιμίες!

Γνωρίζετε ότι...

Ανέκδοτα!

Καλό Πάσχα!



ΠΑΣΧΑ

Τις μέρες του Πάσχα όλοι πηγαίνουμε στην εκκλησία.

Ξεκινάμε από το Σάββατο με την Ανάσταση του Λαζάρου.

Την Κυριακή των Βαΐων, οι εκκλησίες μας είναι στολισμένες με βάγια.

Τη Μεγάλη Τρίτη το βράδυ ακούμε το κατανυκτικό τροπάριο της Κασσιανής.

Το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης με κόκκινο χρώμα, που συμβολίζει το κόκκινο αίμα του Χριστού, βάφουμε τα αυγά. Παντού μαύρες κορδέλες μέσα στην εκκλησία, σύμβολο πένθους. Ο ιερέας ψάλλει "*Σήμερον κρεμάται επί ξύλου, ο εν ύδασι την γην κρεμάσας*".

Την Μ.Παρασκευή τα κορίτσια και τα αγόρια μαζεύουν δροσερά λουλούδια από τους κήπους και στολίζουν τον Επιτάφιο.

Η συγκίνηση διαπερνά κάθε ψυχή. Το Μεγάλο Σάββατο η εκκλησία φορά τα γιορτινά της. Άσπρα κρίνα και κόκκινες κορδέλες.

Στις 12 ο παππός ψάλλει το "*Χριστός Ανέστη*" και δίνει στους πιστούς το Άγιο Φως που έχει έρθει από τα Ιεροσόλυμα.

Δίνουμε το φιλί της αγάπης και τσουγκρίζουμε τα αυγά. Ο χώρος φωτίζεται από τα βεγγαλικά ενώ οι καμπάνες χτυπούν χαρμόσυνα!

Ο Κύριος αναστήθηκε!

Τα ήθη και έθιμα του Πάσχα

Την Μεγάλη Πέμπτη βάφουμε κόκκινα αυγά.

Το μεγάλο Σάββατο κάνουμε τσουρέκι, ετοιμάζουμε την μαγειρίτσα για το βράδυ μετά την Ανάσταση και ετοιμάζουμε το κοκορέτσι ή την σουβλα με αρνάκι ή κατσικάκι. Την Κυριακή του Πάσχα ψήνουμε όλη η οικογένεια μαζί την σουβλα (αρνί ή κοκορέτσι) και τρώμε όλοι μαζί. Σε όλη την Ελλάδα το Πάσχα γιορτάζεται με μεγαλοπρέπεια.

Στην *Κέρκυρα* την Μ.Πέμπτη, εκτός από το ότι βάφουν τα αυγά, κρεμάνε στα παράθυρα τους μακριά πανιά (λάβαρα) σε κόκκινο ή μπορντώ χρώμα. Σπάζουν επίσης και κανάτια πηλίνα. Έτσι πιστεύουν πώς φεύγει κάθε κακό από το σπίτι τους και έρχεται ευλογία και καλοσύνη.

Στην *Κω* καίνε μια κούκλα που συμβολίζει τον Ιούδα.

Στην πόλη μας την *Καβάλα* ρίχνουμε πολλά πυροτεχνήματα μετά την Ανάσταση. Ο ουρανός φωτίζεται από χιλιάδες χρωματιστά αστέρια, που πέφτουν στην γη. Τα μεγάλα καράβια στο λιμάνι σφυρίζουν χαρούμενα.

Οι καλύτερες ευχές μας για το Πάσχα

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ !!!



Διαγωνισμός Διαφήμισης

Στο μάθημα της γλώσσας στην τάξη μας γράψαμε διαφημίσεις για διάφορα πραγματικά ή φανταστικά προϊόντα.

Μερικές από τις διαφημίσεις που μας άρεσαν περισσότερο:

Ταξιδέψτε στον αφρό της μπανιέρας σας
μαζί με το ψαράκι !!!

Νέο αφρόλουτρο «ΨΑΡΑΚΙ» με μαγευτικό θαλάσσιο άρωμα βανίλιας. Ο πιο μεγάλος πειρασμός των σφουγγαριών: Με συστατικά που κρατούν την επιδερμίδα σας απαλή τουλάχιστον 3 ημέρες. Το πιο ωραίο «Ψαράκι» της αγοράς!



Νέο Αφρόλουτρο «ΨΑΡΑΚΙ»
Το κάτι άλλο . . . !

ΣΚΥΛΟΤΡΟΦΗ «ΤΟ ΓΑΤΟΚΟΚΑΛΟ»

Απευθύνεται στο αφεντικό μου!

ΘΑ ΕΙΜΑΙ ΚΑΛΟ ΣΚΥΛΙ

ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ ΠΙΣΤΟΣ

ΑΡΚΕΙ ΤΟ ΦΑΓΗΤΟ ΜΟΥ

ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΓΑΤΟΣ ΚΑΠΝΙΣΤΟΣ

ΑΝΤΙ ΝΑ ΚΥΝΗΓΑΤΕ ΤΙΣ ΓΑΤΕΣ

ΑΣ ΦΡΟΝΤΙΣΟΥΝ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΣΑΣ
ΑΓΑΠΟΥΝ, ΝΑ ΕΡΘΟΥΝ ΚΑΠΝΙΣΤΕΣ
ΣΤΟ ΠΙΑΤΟ ΣΑΣ.

Για τους σκύλους γατοκόκαλα!



Επιλέξτε το με κλειστά μάτια

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ

- Αίμα και τομάρι έχει, μα μαλλί και ουρά δεν έχει.
- Χίλιοι, μύριοι καλόγεροι, σ' ένα ράσο τυλιγμένοι.
- Βόδι δεν είναι, κέρατα έχει, γάιδaros δεν είναι, σαμάρι φορεί, γραμματικός δεν είναι, περπατάει και γράφει.
- Ποιο φρούτο στενάζει για λάδι;
- Όταν βλέπω δεν το βλέπω και το βλέπω όταν δεν βλέπω.
- Από γυναίκα μαυροφόρα αν βγάλεις το κεφάλι, θα δεις Θεά πολύ γνωστή, ευθύς να ξεπροβάλει.



ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΓΙΑ ΔΕΝΤΡΑ:

1. Ο Πλάτωνας θέλει νερό και η λεύκα αγέρα.
2. Σαν δεις πλάτανο και βάτο, τρέχει το νερό από κάτω.
3. Χαίρεται ο πεύκος τις δροσιές και ο έλατος τα χιόνια.
4. Πολλά ρεστιά, λίγα χρόνια, λίγα ρεστιά, πολλά χρόνια.
5. Για χάρη του βασιλικού ποτίζεται και η γλάστρα.
6. Το γινάτι βγάζει μάτι.
7. Τα λόγια σου με χόρτασαν και το ψωμί σου κρατώ.
8. Κραυγή λαού οργή Θεού.
9. Κάλλιο ένας φρόνιμος εχθρός, παρά ένας φίλος παλαβός.



Γνωρίζετε ότι:



Το ζώο που γεννά αβγά λέγεται ωτοκόκο.



Το φίδι έχει τα πιο πολλά πλευρά.



Οι καμήλες στην καμπούρα τους αποθηκεύουν λίπος.



Το μωρό του βατράχου ονομάζεται γυρίνος.



Τα ανεκδοτάκια μας

Ο Τοτός χαζεύει στο μάθημα της Φυσικής.

-Ποιός δημιούργησε το σύμπαν Τοτό; Ρωτάει αιφνιδιαστικά η καθηγήτρια.

-Εγώ κυρία αλλά δεν θα το ξανακάνω

Τάκη, για δείξε μας στο χάρτη, που είναι η Αμερική.

- Εδώ!

- Μπράβο παιδί μου!

- Τώρα εσύ. Τοτό, ποιός ανακάλυψε την Αμερι-

